

Samen getuigen

In de laatste woorden die Jezus voor Zijn hemelvaart tegen Zijn leerlingen spreekt, zegt Hij dat ze door de Heilige Geest de kracht zullen ontvangen om te getuigen.¹ Zo is het gegaan. Als met Pinksteren de Heilige Geest wordt uitgestort, gaan de leerlingen direct getuigen.

Terwijl ik dit schrijf, komt mijn 8-jarige dochter Elise binnenlopen. Ik vraag haar: 'Elise, wat gebeurt er met Pinksteren?' Ze denkt even na en zegt: 'Dat de discipelen vlammen op hun hoofd krijgen, dat ze de Heilige Geest krijgen en dat iedereen ze in hun eigen taal kan horen.' Ik heb haar net vriendelijk bedankt en ben blij dat ze dit weet. Tegelijkertijd besef ik dat hier een uitdaging ligt.

De mensen die erbij waren, verwonderen zich enorm.² Het zien van een soort vlammen op hoofden en het meemaken van dat wonder met die talen moet ook wel een hele bijzondere ervaring zijn geweest. Toch is dat niet waarover zij zich het meest verwonderen. Ze benoemen wel naar elkaar dat ze de leerlingen in hun eigen taal kunnen horen spreken. Maar het ontgaat hen niet waarover de leerlingen spreken: de grote daden van God.³ Zij horen hen getuigen!

De toespraak die Petrus dan houdt, is niets anders dan een getuigenis in de zaak Jezus.⁴ De toehoorders vragen na dat getuigenis niet naar vlammen of taalwonderen. Ze vragen: wat moeten wij doen?⁵ En Petrus zegt: 'Bekeer je! Vertrouw op Jezus. Kom naar de getuigenbank en ontvang de gave van de Heilige Geest.'

Op een avond vertelde ik iemand over die dodencel waarin de wereld zit en hoe Jezus ons wil redden. Er kwam een reactie die ik nooit had verwacht: 'Als dat waar is wat je net vertelt en als de situatie van de wereld zo kritiek is en als Jezus is gekomen om te redden, dan moeten we dat toch aan iedereen laten weten?! Waarom bazuinen christenen dat dan niet overal rond?'

¹ Handelingen 1:8

² Handelingen 2:7

³ Handelingen 2:10

⁴ Handelingen 2:32

⁵ Handelingen 2:37

Ik geef de vraag maar door.

Ondertussen hang ik vol verwondering met Pinksteren een witte vlag uit ter ere van Hem die overwonnen heeft. Die vlag is ook een teken van overgave. Een teken dat ik graag in de getuigenbank wil zitten, maar dat ik de woorden om te getuigen nog wel eens mis. Gelukkig verzekert de allerhoogste Koning mij van een Rechtsbijstand die zelfs de beste verzekering van de wereld mij niet kan bieden.

