

Leve de Koning!

Pasen is het belangrijkste feest van de kerk. We vieren dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Hij heeft overwonnen en leeft tot in Eeuwigheid.

Bij zo'n geweldige feestdag mag de vlag uit, om te laten zien dat we iets geweldigs te vieren hebben. We vlaggen de witte vlag voor niet zomaar een koning, maar Jezus is de Koning.

Koning der Koningen

Voor eeuwig en eeuwig!

Dat mag gezien worden. Daarom hangen we de witte vlag uit. Als eerbetoon, en stille getuige van de Koning van ons leven.

